

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥΣ κ. Κατερίνα Κουλουμπού και κ. Κωνσταντίνο Κάππο*

Παιδιά: Γεια σας! Σήμερα είμαστε εδώ, γιατί θέλουμε να σας πάρουμε μία συνέντευξη, να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις και αν θέλετε να μας τις απαντήσετε

Καθηγητές μαθηματικών: Βεβαίως θέλουμε!

Παιδιά :Πότε αποφασίσατε ότι θέλετε να ασχοληθείτε με τα μαθηματικά;

Καθηγήτρια: Εγώ από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Να πούμε ότι δεν τα πήγαινα καλά με τα φιλολογικά μαθήματα, μόνο με τα θετικά μαθήματα τα πήγαινα καλά απο το γυμνάσιο.

Καθηγητής: Εγώ ήμουν στο λύκειο, συγκεκριμένα στη Β Λυκείου. Είχαμε έναν πάρα πολύ καλό καθηγητή και πιστεύω ότι ίσως ήταν ο λόγος που με βοήθησε να ασχοληθώ με τα μαθηματικά.

Παιδιά: Θα αλλάζατε το επαγγελμά σας;

Καθηγήτρια: Εγώ προσωπικά όχι! Μου αρέσει πάρα πολύ η επικοινωνία με τα παιδιά

Καθηγητής: Κι εγώ είχα προσπαθήσει να αλλάξω το επαγγελμά μου μετά το μεταπτυχιακό, να δουλέψω σε εταιρείες, αλλά δεν το αλλάζω με τίποτα αυτό το επάγγελμα.

Παιδιά: Έχετε βρει κάποια άσκηση που δεν μπορείτε να λύσετε?

Καθηγήτρια: Ναι φυσικά, τα μαθηματικά είναι ατελείωτα.

Καθηγητής: Ναι,φυσικά! Να προσθέσω ότι εμένα μου αρέσει πολύ η διδασκαλία, γιατί κάθε ένα μάθημα είναι ένα νέο πράγμα, μια περιπέτεια, μια εμπειρία. Όσο κι αν έχω οργανώσει κάθε μάθημα, η εξέλιξη του μαθήματος με εκπλήσσει και πρέπει να 'μαι προετοιμασμένος για τα πάντα και αυτό είναι που μ' αρέσει πάρα πολύ.

Παιδιά: Πώς σας έχουν βοηθήσει τα μαθηματικά στη ζωή σας εκτός δουλειάς;

Καθηγήτρια: Τα μαθηματικά είναι τρόπος σκέψης. Όταν λοιπόν μαθαίνεις να σκέφτεσαι και να βάζεις τη λογική σου να δουλέψει, στη ζωή σου θα σκέφτεσαι λογικά, γιατί έτσι έχεις μάθει.

Καθηγητής: Και εγώ πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι ο τρόπος σκέψης και εμείς για αυτό κάνουμε το διαγωνισμό με τους γρίφους για να σας βάλουμε σε μία διαφορετική λογική.

Παιδιά: Τι θα λέγατε σε ένα παιδί το οποίο θέλει να ασχοληθεί με τα μαθηματικά;

Καθηγήτρια: Να το παλέψει, γιατί αξίζει να προσπαθήσει να κατακτήσει το όνειρά του.

Καθηγητής: Συμφωνώ! Και επίσης να έχει στο μυαλό του ότι το επάγγελμα του μαθηματικού δεν περιορίζεται μόνο στο να γίνεις καθηγητής. Κάποιο παιδί που θέλει να ασχοληθεί με τα μαθηματικά να ξέρετε έχει πάρα πολλές εναλλακτικές, οπότε, αν το αποφασίσει και στην πορεία δεν του αρέσει το επάγγελμα της διδασκαλίας, μπορεί να ασχοληθεί με τα οικονομικά, με την πληροφορική ... ουσιαστικά τα μαθηματικά είναι παντού.

Παιδιά: Είχατε δυσκολίες στις σπουδές σας;

Καθηγήτρια: Όλες οι σχολές έχουν έναν βαθμό δυσκολίας. Δεν είναι εύκολα τα μαθηματικά, από ένα σημείο και μετά γίνεται δύσκολο ... αλλά, όταν σ'αρέσει κάτι και προσπαθείς σκληρά,το καταφέρνεις.

Καθηγητής: Εννοείς αν ήταν δύσκολο να βγάλουμε το πανεπιστήμιο;

Παιδιά: Ναι

Καθηγητής: Ναι, είχε δυσκολίες για μένα, αλλά αυτό ήταν και το ωραίο των μαθηματικών. Αυτό που ρωτήσατε και πριν, αν υπάρχει κάποια άσκηση που δεν μπορούμε να λύσουμε, αυτή είναι όλη η μαγεία.

Παιδιά: Τους γρίφους που είχατε βάλει στον διαγωνισμό μαθηματικών τους είχατε σκεφτεί εσείς οι ίδιοι;

Καθηγήτρια: Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν τους είχαμε σκεφτεί. Ψάξαμε μέσα σε sites, διάφορα βιβλία κι προσαρμόσαμε τον κάθε γρίφο. Οι γρίφοι δεν ήταν καθαρά δικόι μας, κάναμε κάποιες παραλλαγές. Η σκέψη η δική μας ήταν να κάνουμε αυτόν τον εσωτερικό διαγωνισμό των γρίφων.

Καθηγητής: Η δυσκολία ήταν όπως διαπιστώσατε ότι είχαμε ίδια θέματα για την α' τη β' και τη γ' γυμνασίου και η μαγεία ήταν ότι νίκησε στον διαγωνισμό ένα παιδί από την α' γυμνασίου. Εκεί ήταν η δυσκολία, να έχουμε θέματα για όλες τις τάξεις.

Καθηγήτρια: Αυτό που παρατήρησα ήτανε ότι πολλά παιδιά είχαν έρθει για να χάσουνε μάθημα αλλά ήταν και κάποια άλλα παιδιά που το πάλευαν. Το χάρηκαν, μέχρι τελευταία στιγμή προσπαθούσαν να λύσουν τους γρίφους και φαινόταν η χαρά στα προσωπά τους.

Καθηγητής: Ναι, επίσης πολλά παιδιά που δεν πήραν μέρος ή άλλα που πήραν ήρθαν κι μας ρώτησαν μετά για τα θέματα. Μας ρώτησαν αν θα ξαναγίνει κάποιος εσωτερικός διαγωνισμός, κάτι παρόμοιο.

Παιδιά: Περιμένατε να βγει πρώτο παιδί της πρώτης γυμνασίου;

Καθηγήτρια: Γιατί όχι; Τρόπος σκέψη ήταν ο διαγωνισμός.

Καθηγητής: Δεν πρέπει να βάζετε τη σκέψη σας σε καλούπια, αυτό έχω να σας πω.

Παιδιά: Εντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ

Καθηγητές: Κι εμείς σας ευχαριστούμε!

* Τη συνέντευξη πήραν οι μαθήτριες του Α1 Κατερίνα Κουρούπη, Μελίνα Γαργαλέτσιου και Βάσια Καμαρινάκη σε συνεργασία με τον φιλόλογο κ. Σταύρο Αράπογλου