

Μέγας Βασίλειος

«Ο ασυμβούλευτος άνθρωπος μοιάζει με το ακυβέρνητο πλοίο, που έχει παραδοθεί στην δύναμη των ανέμων».

«Όταν απουσιάζει η αρετή, όλα τ' άλλα είναι περιττά».

«Όλα τα αγαθά είναι δοσμένα από τον Θεό. Αυτός τα δίνει, αυτός τα παίρνει».

«Στο σπιτικό του συνετού και του σοφού αντάμα, πήγαινε κάθε μέρα. Μα εκεί που πλούτη είναι πολλά, πάντα να κάνεις πέρα».

«Όπως οι μέλισσες διαλέγουν το νέκταρ από τα λουλούδια, έτσι κι εσείς να διαλέγετε αυτά που διαβάζετε. Να κρατάτε τα καλά και τα ωφέλιμα».

«Διαβάζοντας διάφορα βιβλία πρέπει να εκλέγουμε μόνο τα καλά στοιχεία. Να μιμηθούμε τη μέλισσα που αποφεύγει τα αγκάθια και πηγαίνει στα τριαντάφυλλα. Έτσι και η ψυχή μας πρέπει να προετοιμάζεται για να δεχτεί τη θεία Αλήθεια».

«Η πλεονεξία: Το ψωμί που εσύ κρύβεις ανήκει στον πεινασμένο. Τα ρούχα που φυλάγεις στις αποθήκες ανήκουν σ' αυτούς που δεν έχουν. Τα παπούτσια που μένουν αχρησιμοποίητα στο σπίτι σου ανήκουν στους ξυπόλυτους. Τα χρήματα που κρατείς κρυμμένα ανήκουν σε εκείνον που έχει ανάγκη. Ωστε λοιπόν αδικείς όλους αυτούς που μπορούσες να βοηθήσεις και δεν το κάνεις».

Γρηγόριος ο Θεολόγος

«Το πιο γλυκό πράγμα και όνομα είναι η ειρήνη, που ενώ όλοι την επαινούν, μόνο λίγοι τη στηρίζουν».

«Τι να φοβηθείς σαν κλείσεις μέσα σου το Θεό;»

«Πώς το καταλαβαίνετε, να έχετε εσείς περισσεύματα και ο άλλος να πεινά;»

«Να τιμούμε τη μητέρα μας. Ο καθένας έχει τη δική του μητέρα. Όλοι όμως έχουμε κοινή μητέρα την Πατρίδα και αυτήν πρέπει να τιμούμε ιδιαίτερα».

«Η παιδεία είναι το πρώτο από τα αγαθά τα οποία έχουμε. Από αυτήν έχουμε ωφεληθεί στην ευσέβεια και λατρεία του Θεού. Δεν πρέπει να περιφρονούμε την παιδεία αλλά πρέπει να θεωρούμε αμαθείς και αμόρφωτους εκείνους που έχουν αυτή την αντίληψη».

«Εφ' όσον είναι ακόμα καιρός ας επισκεφθούμε το Χριστό, ας τον υπηρετήσουμε, ας του δώσουμε τροφή, ας τον δεχθούμε στο σπίτι μας, ας τον τιμήσουμε. Κι όλα αυτά θα γίνουν στο πρόσωπο του κάθε συνανθρώπου μας που έχει ανάγκη».

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

«Θα πω για κάποιον ότι με αγαπάει, όχι μόνο όταν με επαινεί, αλλά και όταν με ελέγχει, για να με διορθώσει».

«Πλούσιος δεν είναι εκείνος που έχει πολλά, αλλά εκείνος που δεν έχει ανάγκη από τίποτε».

«Μη θαυμάζεις τα σωματικά κάλλη, όταν λείπει η αρετή της ψυχής».

«Τα χρήματα είναι καλά όταν με αυτά βοηθάς τους φτωχούς συνανθρώπους σου».

«Ένας και μόνο άνθρωπος με θεϊκή φωτιά στην καρδιά μπορεί να διορθώσει ολόκληρη πόλη».

«Τα παιδιά πρέπει να είναι ντροπαλά και φρόνιμα για να τους επαινούν οι συνάνθρωποί τους και να τους αγαπά ο Θεός. Να ασκηθούν στην εγκράτεια, την οικονομία, τη φιλοστοργία, την εργατικότητα και την υπακοή στους νόμους και στους αρχηγούς της πολιτείας».

«Δεν υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους κανένας δικαστής τόσο άγρυπνος όπως η συνείδησή μας».

«Ας μην ντρεπόμαστε για τη χειρωνακτική εργασία ούτε να τη θεωρούμε ντροπή. Ντροπή είναι η αργία και η τεμπελιά. Η αργία γεννά την κακία. Ο άνθρωπος καταστρέφεται από την αργία ενώ με την εργασία γίνεται χρήσιμος».

«Η νεότητα μόνη της γλιστρά εύκολα και ρέπει προς το κακό. Όταν αποκτήσει και

χρήματα πολύ πιο εύκολα κάνει το κακό πραγματικότητα».

«Η κακία σου προξενεί ευχαρίστηση που για λίγο διαρκεί ενώ η αρετή έχει μεν μερικές δυσκολίες αλλά το κέρδος και η χαρά είναι αιώνια».

«Όπως οι σφραγίδες όταν πιεστούν στο μαλακό κερί αφήνουν σ' αυτό ότι έχουν γραμμένο, έτσι και οι γνώσεις αποτυπώνονται στην παιδική σκέψη».

«Μη χάσεις το θάρρος σου και απογοητευθείς για τα αμαρτήματά σου. Το χειρότερο σημείο της αμαρτίας είναι το να μένει κανείς στην αμαρτία και η φοβρότερη πτώση το να επιμένει στην πτώση. Αμάρτησες; Μετανόησε... Κι αν κάθε ημέρα αμαρτάνεις, κάθε μέρα να μετανοείς».

«Γιατί ταραζόμαστε έτσι; Δε βλέπετε τους κυβερνήτες των πλοίων, όταν η θάλασσα μαινεται κι οι βροντές ταραζουν τον ορίζοντα πως κάθονται στο τιμόνι, χωρίς θόρυβο και ταραχή διευθύνουν το σκάφος; Αυτούς και συ να μιμηθείς έχοντας την ελπίδα σου στο Θεό. Μένε σταθερός και αμετακίνητος».